

# POLITIKEN

Mandag

**KULTUR**

**BØGER**

FILM OG TV

MUSIK

MEDIER

KUNST

SCENE

EROTIK

DESIGN

ARKITEKTUR

MODE

**MENU**



Foto: Manish Swarup/AP

Peter Johansen har skrevet en glimrende, indsigtfuld bog, men det ville have klædt den, at han kom med sit bud på, hvor Indien er på vej han. Hans egen opfattelse af Indiens premierminister Narendra Modi savner man for eksempel.

# Anmeldelse: Forfatter skaber nuanceret billede af Indien med ny bog

Den danske Indien-kender Peter Johansen har skrevet et vellykket portræt af det kæmpemæssige og mangefacetterede land.

**BØGER** 29. OKT. 2017 KL. 22.53



**CLAUS BLOK THOMSEN**  
Asienkorrespondent

## BØGER DIREKTE I DIN INDBAKKE

Få alle Politikens boganmeldelser.  
Sendes søndag kl. 12.

- Ja tak. Politiken må lejlighedsvis gerne kontakte mig med nyheder, tilbud om gratis e-bøger og andre gode tilbud, på mail, sms og telefon. Jeg kan, til en hver tid, framelde mig. Læs mere her.

## MEST LÆSTE

**Kosttilskud i overgangsalderen  
virker lige så godt som**

**FOR ABONNENTER**

Det er ikke nemt at være enke i Indien. I hvert fald ikke, hvis man vil følge traditionerne på god hinduistisk vis.

En enke forventes at sørge over sin afdøde mand resten af sit liv. Derfor skal hun lade sig kronrage for ikke at udstråle nogen form for seksualitet. Hun må heller ikke spise løg, hvidløg, kartofler, fisk og andre madvarer, som siges at styrke de seksuelle drifter.

Resultatet er, at mange indiske enker er svært underernærede.

Eksemplet er blot et af de talrige, som Peter Johansen bruger til at beskrive brydningerne i det moderne Indien i sin nye bog om dette kæmpemæssige land. Og brydninger er der masser af.

For mens enkerne sørger, har mobiltelefoner udløst en mindre revolution blandt de yngre generationer. Mere end en milliard indere har i dag et mobilabonnement, og dermed har inderne bedre adgang til mobiltelefoni end til toiletter, som Peter Johansen konstaterer.

**hormoner**

**Så fik Wozniacki nedlagt den store: »Jeg ryster stadig lidt«**

**Instruktør Christina Rosendahl voksede op med en voldelig far: »Jeg er trænet i at være i et rum, hvor nogle er ved at slå hinanden ihjel«**

**BOGANMELDELSE**

**Peter Johansen: Brudstykker af det moderne Indien.** Forlaget Univers, 335 sider, 319 kr. Som abonnent får du 15 procent rabat

i Boghallen, hos politikenbooks.dk og fri fragt på Plusbog.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

Mobilen sikrer, at særligt unge piger for første gang kan have et privatliv. De kan chatte med deres veninder og kærester uden om deres forældres og søskendes kontrollerende blikke. Det er den slags omvæltninger, der med tiden kan ændre et helt samfund nedefra.

Peter Johansen har i flere år haft sin egen blog, [indien.dk](http://indien.dk), hvor han skriver artikler om landets udvikling. Alene den indsats fortjener han stor ros for. Indien vil inden for få år overhale Kina som verdens mest befolkningsrige land, samtidig med at Kina og Indien har kurs mod at blive verdens to største økonomier.

Alligevel fylder Indien så lidt i det generelle danske medie billede, at det nærmer sig pligtforsømmelse – i hvert fald hvis man har den holdning, at medier er til for at gøre mennesker klogere på, hvordan verden er under forandring.

I den situation kan man prise sig lykkelig for, at Peter Johansen kompenserer for det mediemæssige tomrum ved så generøst at dele ud af sin dybe viden om Indien.

**Hans skrivestil er klar og velunderbygget, og samtidig undgår han at falde i den fælde, som kendetegner mange andre bøger om blandt andet Indien og Kina**

Det engagement er der nu kommet en særdeles vellykket bog ud af, hvor han ligesom på sin blog portrætterer Indien i forskellige kapitler – eller brudstykker, som han selv kalder det. Den opdeling bruger han til ikke bare at beskrive landets moderne historie og politiske udvikling, men også til at komme ind på mange af de kulturelle, religiøse og sociale strømninger, der kendetegner det moderne Indien.

Det gælder blandt andet kvindernes kamp for at gøre sig mere fri af mændenes dominans samt lavkasternes forsøg på at bryde med den samfundsorden, der har undertrykt dem i århundreder. Men også hvordan millioner af indere stadig forretter deres nødtørft i det fri, og hvordan manglende hygiejne er skyld i, at Indien har verdens største forekomst af mave-tarm-sygdomme.

Peter Johansen anfører, at det især går ud over børnene. Diarré fører – ud over høj børnedødelighed – til misvækst som kroniske skader på immunforsvaret og nedsatte kognitive evner. Men der er også andre afledte effekter. Mange piger går tidligt ud af skolen, fordi skoler ofte ikke har pigetoiletter.

Den slags perspektiverende eksempler kan man kun fylde en hel bog med, hvis man kan sit stof – og det kan Peter Johansen.

Hans skrivestil er klar og velunderbygget, og samtidig undgår han at falde i den fælde, som kendetegner mange andre bøger om blandt andet Indien og Kina, hvor forfatterne i et forsøg på at bevise deres grundighed dykker ned i så mange detaljer, at man som læser nemt mister overblikket.

Det eneste minus er, at denne meget sobre præsentation også bliver bogens svaghed. Peter Johansen er forklarende og registrerende omkring de mange emner, han kommer ind på, men han hæver sig kun glimtvis op i helikopterperspektiv, hvorved man som læser kommer til at mangle hans egen opsummerende analyse af, hvor Indien er på vej hen.

For eksempel ville det have klædt bogen, hvis Peter Johansen var kommet med sit eget bud på, hvordan han opfatter Indiens premierminister Narendra Modi.

## LÆS MERE

### **Anmeldelse: Forfatter skaber nuanceret billede af Indien med ny bog**

48 minutter siden

### **Læseheste er en langsomt døende race**

1 time siden

### **Ægteskabsdrama for fulde sejl: Herbjørg Wassmo skriver om jalousi og soning, så det smælder**

3 timer siden



Den indiske premierminister Narendra Modi.

På den ene side er Modi manden, der ønsker at reformere Indien ved at lette erhvervslivets vilkår og sikre inderne arbejde, vand og elektricitet. På den anden side er Narendra Modi eksponent for en ny hindunationalistisk strømning, hvor muslimer, kristne og andre religiøse minoriteter i stigende omfang bliver chikaneret og forulempet – og i efterhånden en del tilfælde lynchet og dræbt.

Peter Johansen redegør for Narendra Modis to forskellige ansigter, men man mangler hans udlægning af, hvorvidt den kraftigt eskalerende hindunationalisme er en trussel mod stabiliteten i Indien samt resten af det

sydlige Asien – ikke mindst i forhold til den muslimske nabo og ærkerival Pakistan.

Peter Johansen nøjes med at slutte sin bog af med at skrive, at »en af de væsentligste konklusioner fra Indiens moderne historie er, at det sjældent går helt så godt, eller helt så skidt, som man umiddelbart tror«.

Det er en meget tam konklusion i en ellers indsigtfuld bog, hvor man også i forhold til den væsentlig tungere rolle, som Indien fremover vil spille internationalt, kunne have ønsket sig et perspektiverende kapitel om Indiens kamp mod Kinas stigende dominans i Asien.

Tidligere på året førte denne rivalisering til, at de to lande var tæt på at komme op at slås med hinanden i Himalayabjergene.

Alt det ændrer dog ikke ved, at Peter Johansens nye bog stadig er et godt valg, hvis man ønsker at blive klogere på Indien og dermed også på den nye

Videnskab | Lidenskab:

**Kom med til en aften om TotalNatur, hvor du blandt andre kan møde professor Jens-Christian Svenning og kunstner Tue Greenfort.**



verdensorden, som vi i Danmark og resten af Europa slet ikke er begyndt at indstille os på endnu.

[Læs mere](#)

#### REDAKTIONEN ANBEFALER:



**KULTUR**

## Riad Sattouf tegner en voldsom arabisk verden set gennem en lille drengs øjne

FOR ABONNENTER

#### LÆS MERE:

### I år kunne det godt blive en afrikaner

Torsdag 5. oktober 2017

### Amerikansk forfatter vinder prestigeprijs for bog om Lincoln

Tirsdag 17. oktober 2017



### Videnskab | Lidenskab: Kom med til en aften om TotalNatur

Mød blandt andre professor Jens-Christian Svenning og kunstner Tue Greenfort.